



Pieterbuurster Dorps Krant

29 april 2023 - Jaargang 3 - No. 25

Dorpshuis	Pieterburen
ZONDAG	
14 mei 15u. Ik ben de Ander (leven met oorlog) cultureel programma.	
21 mei 14.30u. Open Podium	

MAANDAG	
1 mei 19.30u. Zingen op Maandag	
1+15+29 mei 10u. Koffietijd	

DINSDAG	
9 mei 12u. Warm eten	
wekelijks 19.30u. Yoga	

WOENSDAG	
10 mei 18u. Eettafel	
24 mei 19.30u. Film	

DONDERDAG	
wekelijks 9u. Waddenwichter	
wekelijks 19u. Dicht Bij Die	

Deze krant bijdragen van Annette, Bert, Chris, Dick, Hennie, Karin, Myrthe, Wil, Annelies en Catrien

De krant is het beste leesbaar in de webversie

Goedemorgen {{voornaam}}!

De meimaand heet ook wel bloemaand. Als je om je heen kijkt, zie je ook meteen waarom. De bloesems van de fruitbomen en de bloemen in de tuinen bloeien volop. Kijk dan ook eens goed naar de stekelige meidoorns, die op veel plekken langs de wegen in onze provincie staan geplant. Zij veranderen deze maand in een ietwat zachttaardige bloeiende struik met schermen van heel veel kleine witte bloempjes. Niet voor niets dus genoemd naar deze maand. Een ander natuurwezen naar deze maand vernoemd is de melkever, van de familie bladsprietkevers, waartoe ook grappig genoeg nog een junikever en julikever behoren. De vrouwtjes van de melkever leggen in de meimaand hun eitjes in de grond, die zich ontwikkelen tot engelingen. Over eieren gesproken. Jullie kennen vast het volgende gezegde: "In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en griet want die leggen in de meimaand niet". Inderdaad nestelen en broeden veel vogels in mei. Maar voor de meeste vogels begint het broedseizoen al eerder en het loopt ook langer door dan mei. Ook zijn er vogels die helemaal geen eieren leggen in mei. De bekendste is de Kievit die al in februari en maart zijn gespikkelde eitjes legt. En dus ook de griet, nee niet de vis, maar onze nationale weidevogel de grutto die meestal in april nestelt. Het gaat helaas niet goed met de grutto in Nederland. De huidige groene weides bieden (te) weinig voedsel en de jonge kuikens vallen (te) vaak ten prooi aan huiskatten die 's nachts buitenlopen. En hoe zit het dan nog met de koekoek? De koekoek is een hele bijzondere vogel, die wel degelijk haar eieren in mei legt. Maar doet dit bij een ander vogelpaar in het nest en kijkt er daarna niet meer naar om. Ze broedt dus niet zelf in mei. Dat zal dus ook de reden wel zijn dat de koekoek in het gezegde vernoemd staat. (Annelies Borchert).

Prikbord



Het prikbord is een rubriek die ruimte biedt voor het plaatsen van post-its en advertenties in deze digitale krant. De dorpskrant wordt maandelijks verspreid naar meer dan 200 abonnees uit de buurt.

Voor iedereen die iets wil vragen, iets wil doen, iets wil ruilen, iets zoekt, iets wil kopen of verkopen, enz., enz.

[Post-its kun je via deze link insturen](#)

Post-it: POSTZEGELS

Spaart er nog iemand postzegels? Het is geen echte verzameling, maar van alles wat. Gratis af te halen.

[Catrien Seite](#), T (0595) 438 767



Post-it: WIE GAAT ER MEE FIETSEN?

Wij vinden het leuk om te fietsen en zouden maandelijks op dinsdagmorgen een toertochtje willen maken. We vertrekken vanuit Pieterburen en de eerste keer willen we richting Warffum rijden. We denken per rit gemiddeld zo'n 25 à 30 km. te gaan fietsen. Het is ook vooral de bedoeling om mooie en verrassende routes uit te zoeken langs leuke plekje. Zijn hiervoor meer fietsliefhebbers te porren?



De eerste fietstocht is op dinsdag 2 mei, volgende week dinsdag dus! We verzamelen om 9.15 uur op de parkeerplaats achter het Dorpshuis en vertrekken uiterlijk 9.30 uur. Het is fijn als je laat weten dat je mee gaat. [Annelies Borchert](#) (T 06 5388 4073) en Immy Joling



Hanskieten in Broek

De geitenboerderij in Broek, inclusief de geiten, zijn vanaf december in handen van Liesbeth Brands-Hospers en Monique Hospers-Brands. Ze hebben hun eigen kudde biologische geiten uit Mantinge meeverhuis. De aanwezige kudde in Broek wordt het komende half jaar omgeschakeld naar biologisch. Dat houdt onder meer in, dat alle vee biologisch is, dat de lammeren bij de moeder blijven en dat de horens mogen blijven zitten. En dat is niet de enige ommezwaai. In de voormalige zorgboerderij is thans een Bed & Breakfast gehuisvest, waar gasten bijvoorbeeld een geitenarrangement kunnen boeken, inclusief het melken en voeren van de geiten. De boerderijwinkel verkoopt weer traditiegetrouw zelfgemaakte geitenkaas en andere producten zoals vers geitenvlees. (Annelies Borchert)



Nieuw Davidster-venster

Hoofdstraat 105 te Pieterburen heeft een nieuw Davidster-venster, met dubbele beglazing! Al vele jaren was er lekkage. Omdat het pand een karakteristiek gebouw is, werd advies ingewonnen van Monumentenwacht. Vervanging was de beste optie maar ook een prijzige. Op aanvraag van het dorpshuisbestuur heeft de Gemeente Het Hogeland, middels het Fonds Groot Onderhoud, een bijdrage van 30% ter beschikking gesteld. Het project kon starten. Aannemer Luurtsema Bouw uit Baflo kwam als beste uit de bus om de klus te klaren. Het kozijn werd gebouwd in de timmerwerkplaats De Boer uit Winsum. Luurtsema bracht het nieuwe kozijn simpelweg achter op een aanhanger naar Pieterburen. De bouwers bouwden de steiger op om vervolgens vanaf de buitenzijde het oude raam eruit te halen. Op de foto zien we het oude frame nog staan. Het nieuwe venster paste gelukkig goed en de afwerking verliep voorspoedig. Goed vakmanschap waar ze in Baflo en Winsum hun handen niet voor omdraaien.

Het pand is oorspronkelijk gebouwd in 1950 door architect Hink Eldering, in de stijl van de Delftse School en deed dienst als gereformeerde kerkgebouw. In 1991 nam het Wadloopcentrum het in gebruik als administratiekantoor en inschrijfbureau. In 2014 openden Dorpshuis Pieterburen beneden en B&B Dorpsloement boven hun deuren. Het venster vormt een markant onderdeel in de voorgevel en we krijgen er vaak vragen over. In Nederland zijn nog zeker zes andere kerken uit de vorige eeuw bekend die ook een Davidster-venster als element hebben (gehad): Amsterdam, Doorwerth, Ee, Scheveningen, Terschelling en Zoetermeer. Meer informatie staat in: [Davidster-vensters in Nederlandse kerkgebouwen](#) (Annelies Borchert)

Hernieuwde kennismaking met ...

Frederiksoordweg 32

Dick Wiebenga (76) is geboren op de Hoofdstraat 65 in Pieterburen. 'Dat was toen een bakkerij. Mijn vader was één van de drie bakkers hier. Er waren ook vier kruideniers. Maar met die grote gezinnen kon iedereen een boterham verdienen. Zaterdag, als het brood uit de oven was, brande mijn moeder pinda's in de oven. Die werden verkocht. Behalve als ze te zwart waren, dan gingen de gedopte pinda's in de vleesmolen en hadden we heerlijke pindakaas.'



Toen Daan Voermans met de opbouw van zijn bakkerij bezig was, op de oude parkeerplaats, ging Dick op bezoek. 'Daan heeft in zijn leemvrou nu de ovendeuren van mijn vader in gebruik.' Geen mooiere manier om te recyclen. Na de lagere school ging Dick naar de HBS in Warffum. 'Dat was niks voor mij, ik werkte liever met mijn handen dan dat ik ging leren.' In de theeschenkerij van Domies Toen, nu Bertje Jens genaamd, was toen een jeugdclub gevestigd, die Dick leidde. 'Dat vond ik leuk werk. We deden hersengymnastiek, we vierden Sinterklaas en ook zijn we een keer een weekend naar Schiedamschenhoek geweest. Daar kwam ik erachter dat ik graag wilde werken met werkende jongeren.' Dus besloot hij weer naar school te gaan, want hij wilde graag naar de Sociale Academie. Tot zijn teleurstelling kon dat niet. Als alternatief ging hij een hoveniersopleiding volgen, waarna hij daar een aantal jaren in gewerkt heeft. 'Maar ik kreeg hernia en dat werk lukte me niet meer.' Aan het enthousiaste verhaal dat hij vertelt over de gele magnolia in zijn tuin, merk je dat het voor hem meer is dan een toevallige boom. Inmiddels zijn we in de jaren zestig beland, de tijd dat het Wadlopen opkwam. 'Mijn broer was een van de gidsen die met kompas kon lopen, mij leek het niks. Maar ik ben een keer meegegaan met een tocht, en ik vond het mooi. En ik ben blijven wadlopen. Ik loop al vanaf 1967.' Toen Dick, die inmiddels in Nieuwe Pekela woonde, door zijn hernia werd afgekeurd, keerde hij terug naar Pieterburen. 'Mij werd gevraagd of ik beheerder wilde worden bij het bezoekerscentrum Ten Dijke, waar een permanente tentoonstelling over de zeehonden was, als aanvulling op de crèche. Ik kon in het huis ernaast wonen.' In het bezoekerscentrum werden, naast de informatie over de zeehonden, ook kunsttentoonstellingen gehouden. Waar Dick de organisator van was. De werken aan de muur in zijn huis zijn overblijfselen uit die tijd. Bijna alle werken refereren aan het Wad. In 1995 hield het bezoekerscentrum op te bestaan en ging het door als Het Groninger Landschap. Dick kwam in een moeilijke periode. Zijn huwelijks eindigde in een scheiding, zijn baan hield op en hij woonde een tijdje in een caravan. Tot hij het huis kreeg waar hij nu woont. En hij weer intensief ging wadlopen. 'In die tijd werd je opgeleid door mensen die al langer liepen, maar tegenwoordig is het een opleiding van 2,5 jaar. Op het Wad kun je gecontroleerd worden door een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar), of je alles wat verplicht is bij je hebt.' Dick heeft nu ook een vergunning voor natuureducatieve tochten. 'Dan ga je maar een stukje het Wad op en hoef je niet alle attributen mee te nemen, dat scheelt enorm in gewicht.' Nu loopt Dick alleen nog met kleine groepjes, of nog kleiner. 'Vorig jaar liep ik met een echtbaar, beiden al in de tachtig, en toen zijn we vijf uur weggeweest. Ik laat ze dan ook de planten op het Wad die je kunt eten, proeven. Ze vonden het prachtig.' Dick is tegenwoordig ook de beheerder van de Vlinderpoppenkast in Domies Toen. 'Die heb ik ooit zelf gemaakt en sinds het nieuwe bestuur van Domies Toen er is, is die weer in gebruik. Op 20 juni krijg ik nieuw materiaal van de Vlinderstichting, de poppen. Ik zorg dat er altijd verse bloemen in de kast staan en dan kun je de hele zomer de levenscyclus van de koolwitjes volgen.' Dick is een fervent biljarter in het Dorpshuis en daar is hij ook actief als een soort 'beheerder'. Hij zorgt het biljart, zorgt dat alles voor de koffie klaar staat. 'We zijn met veertien mannen, ook uit Westernieland en Warffum, een aardige club.' Of dat het aantal mannen of de samenstelling van de club betreft, blijft in het midden. (Dick Wiebenga/Catrien Seite)

Oproep 'Huisnestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde) kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met foto van huis/bewoners.

Tips voor trips en activiteiten

Bert Kremer speelt Ik ben de Ander
(leven met oorlog)
Zondag 14 mei 2023

beeld van de rouwende moeder op de Amerikaanse slagvelden
Hengelo in Limburg

Cultureel programma in het kader van de dodenherdenking 2023
Met muziek, voordracht, zang en poëzie

Aanvang 15.00 uur
Locatie Dorpshuis Pieterburen
Toegang vrije gift voor het Rode Kruis

Tekst, muziek, idee en samenstelling: Bert Kremer

Ik Ben de Ander, 14 mei

Op zondag 14 mei speelt Bert Kremer de voorstelling 'Ik Ben De Ander', een mooi cultureel programma rond de 4-5 mei herdenkingen. De basis van deze voorstelling zijn eigen liederen met betrekking tot oorlog, herdenken, reflectie, troost en hoop. Deze worden afgewisseld met gedichten en voordrachten waarbij geput wordt uit speeches, tekstfragmenten, hertalingen en gedichten van onder andere Nelson Mandela, Bruce Springsteen, Sjoerd Kuypers, Rainer Maria Rilke en Gerrit Komrij.

De voorstelling duurt ongeveer een vijf kwartier en bevat geen pauze. Consumpties worden voorafgaand aan de voorstelling en tijdens de voorstelling geschonken. Er wordt geen entree gevraagd, maar wel een vrije gift die in zijn geheel naar het Rode Kruis gaat.

Ik Ben de Ander, zondag 14 mei, 15 uur

Dorpshuis, Hoofdstraat 105 te Pieterburen, zaal open vanaf 14.30 uur
Entree gratis, vrije gift Rode Kruis wordt op prijs gesteld
Reserveren via de [ticketshop Dorpshuis Pieterburen](#)
Vriendelijk verzoeken te reserveren, zodat bekend is hoeveel gasten te verwachten zijn.



Rondvaart Lauwersmeer, 16 mei

Stichting Welzijn Ouderen Eenrum en Omstreken organiseert op dinsdag 16 mei ter afsluiting van het seizoen 2022/2023 een rondvaart, met het motorschip De Vlinderbalg uit Oostmahorn. Er wordt gevaren door het gebied van het Nationaal Park Lauwersmeer. De kapitein vertelt u over de rijke historie van het natuurgebied en de flora en fauna die onderweg te bewonderen is.

De passanten verzamelen naar Lauwersoog, 13.15 uur op het Dorpsplein van Koffie/thee. Gezamenlijk rijden ze om 13.30 uur naar Lauwersoog. Tijdens de rondvaart wordt koffie/thee met gebak, een glaasje fris en een lekker hapje geserveerd. De rondvaart duurt zo'n 2,5 uur. Na afloop gaat de groep nog een lekker visje eten bij Schierzicht. Deelname kost € 17,50 per persoon. Vriendelijk verzoek om dit bedrag gepast en in contant geld mee te nemen. Het eten bij Schierzicht is op eigen kosten. Opgeven kan tot 5 mei, bij Hanneke Akkerman, telefoonnummer (0595) 297073.

Koos van Bruggen terug in Pieterburen



Petruskerk - Tintinole Bertje Jens - Waddenmuseum
donderdag 18 - 17 uur

Koos van Bruggen, expositie 18 - 29 mei

Na een bloeiende huisartsenpraktijk in Groningen, die hij door hartfalen en met tegenzin moest beëindigen, vestigde Koos van Bruggen (geb. 1914) zich in Pieterburen. Hij woonde van 1968 tot zijn overlijden in 1979 in het huis naast de molen. Begin jaren '50 had hij onder leiding van Ploeg-kunstenaar Jan van der Zee een half jaar kunnen kennis maken met tekenen en schilderen. Een patiënt leerde hem het houtbewerken. In Pieterburen wijdde hij zich, vaak met luide muziek, volledig aan het kunstenaarschap. Hij maakte vele expressieve schilderijen, drukwerk in diverse technieken en houten sculpturen, die hij zelf paken noemde. Het hout haalde hij uit oude bomen uit de buurt.

Koos was een kleurrijk, eigenzinnig, spiritueel en maatschappelijk betrokken persoon die in het dorp niet onopgemerkt bleef. Zijn levensvisie is duidelijk terug te vinden in zijn werk. Thema's die steeds terugkomen zijn het boerenleven, het Groninger landschap en Bijbelse verhalen en figuren. Van Hemelvaart tot Pinksteren, van 18 tot en met 29 mei, is Koos van Bruggen terug in Pieterburen! In een driedelige tentoonstelling zijn tientallen van zijn werken uit particuliere collecties bij elkaar gebracht: schilderijen, grafisch werk, grote en kleinere beelden met ook de bijzondere groep van Twaalf Apostelen waarbij elke apostel individueel wordt getypeerd. De expositie wordt georganiseerd door vrijwilligers van de Petruskerk en wordt gehouden in de kerk zelf, het tuincafé Bertje Jens en het bezoekerscentrum Waddenkust. Een unieke gelegenheid om kennis te maken met het verrassende twee- en driedimensionale werk van deze excentrieke Groningse kunstenaar! De expositie is gratis te bezoeken, een bijdrage om de kosten te dekken wordt op prijs gesteld. S.v.p. parkeren op de grote parkeerplaats naast het Zeehondenmuseum (in de Hoofdstraat alleen in de P-vakken).

Expositie Koos van Bruggen, terug in Pieterburen, 18 - 29 mei 2023

Hoofdstraat 74, 76 en 83, dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur - geopend



Open Podium, 21 mei

Het Open Podium in het Dorpshuis bood in april opnieuw een aantal verrassingen. Nieuwe muzikanten (voor ons minnigste) zorgden samen met de "oude garde" voor een leuke middag. Ook op de derde zondag in mei (de 21^e) staan de deuren weer open voor iedereen die het leuk vindt om op te treden, solo of in combinatie met de aanwezige muzikanten. Ook iets voordragen is een mogelijkheid.

We kijken weer uit naar beginnende dan wel ervaren podiumtjgers, jong en oud, oudere jongeren en jongere ouderen. Opgeven is niet nodig: komen en spelen/zingen. Ook iedereen die alleen maar wil komen kijken en luisteren is zeer welkom. (Chris Baarveld)

Open Podium, zondag 21 mei, 14.30 - 17.30 uur

Dorpshuis, Hoofdstraat 105 te Pieterburen, Vrij entree voor iedereen!



Film: Grutto, 24 mei

De grutto is de hoofdrolspeler in de nieuwste natuurdocumentaire van Rubens Smit, Gouden Kalf winnaar en bekend van WAD en de Nieuwe Wildernis. Onze nationale vogel is tijdens zijn trektocht meesterlijk gefilmd. De crew volgt de grutto op zijn reis van Senegal via Portugal naar Estland en Nederland. Laat de verrekijkers maar thuis!

Cinema Pieterburen, woensdag 24 mei, 19.30 uur

Entree € 6, t/m 18jr. € 3, zaal/kassa open vanaf 19.15 uur
Dorpshuis, Hoofdstraat 105 te Pieterburen

Bezoekerscentrum Waddenkust, mei

We beginnen het voorjaar met een fietstocht naar Warffuinen op 6 mei. Een mooie tocht via Eenrum en Mensingeweer naar de luchtwachttoren, en terug door de Groningse bollenvelden. We vertrekken om 13 uur en verwachten rond 17 uur terug te zijn. Een gids van het Groninger Landschap fietst mee voor het geven van uitleg over wat je zoal tegenkomt onderweg en bovenop de toren. Tot 13 mei hangen in ons bezoekerscentrum werken van een verzamelde schilderasters. Het zijn deelnemers aan de schildercursus die Cees Vegh geeft in de Blauwe Schuit.

In het kader van de nationale vogelweek is er op zondag 14 mei een vogelexcursie naar de kwelder. We verzamelen om 10 uur bij het bezoekerscentrum. Vanaf 18 mei sluiten we aan bij de expositie van de Petruskerk over Koos van Bruggen. En voor velen het hoogtepunt van het jaar: zondag 21 mei van 11 tot 17 uur organiseren we weer het Waddenfestival met veel activiteiten voor de jeugd, die natuurlijk hun ouders, opa's en oma's en andere belangstellenden mee kunnen nemen. Meer informatie/aanmelden voor deze activiteiten op de [website van het Groninger Landschap](#). (Wil Broekhuis)

Te doen in Toen, mei

Op zondag 14 mei 2023 geeft Saskia Nieboer om 14 uur een rondwandeling langs de vele geneeskragtige kruiden die in Domies Toen te vinden zijn. Het zijn er verrassend veel. De botanische tuinen in Nederland hebben dit jaar als landelijk thema inheemse wilde planten. Daar heeft Domies Toen, de botanische tuin in Pieterburen, er heel veel van. En laten nu veel van die planten nu ook een geneeskragtige werking hebben! Veel zijn er in mei al in bloei, of in ieder geval goed boven de grond. Saskia Nieboer is al lang op pad met kruiden. Ze heeft in de Beierse Alpen kruidengeneeskunst geleerd op de traditionele manier, via mondelinge overlevering. Ze heeft sinds 2005 een eigen cursuscentrum, [De Groene Zon](#), in de Wiershoeck in Groningen. (Annette Broekhuizen)

Bijgaande foto, Jan Jaap Boehlé, stijve ogentroost

Zeehondenmuseum, mei

Dagelijks: rondleiding 14 uur en voederen 15-16 uur.
Workshops: 1 mei Steepelen en 3 mei pasteltaken.
Boottochten: 16 mei Zeehonden kijken 10.30-12.30 uur; 19 mei Ontdekkingsstocht op het Wad 15-19 uur; 25 mei Zeehonden kijken 17-19 uur; 25 mei Midzomeravondtocht 20-23 uur.
De boottochten zijn te boeken via de [website](#), hier kun je ook zien hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn (Myrthe Zwik)

Thuis (25)

Alles is buiten opeens heel groen geworden. De fruit- en krentenbomen bloeien volop en ook de populier hangt vol met roze staartjes. De lente begint nu echt op gang te komen. De verspolling zijn ook beter, maar of meneertje weertje er naar luistert is wachten. Binnen achter glas lijkt het prima, maar buiten waait nog steeds een guur windje. Dit maakt de gevoelstemperatuur niet echt aangenaam. De vogels hebben daar geen last van en zijn heel druk. Ze fluiten allemaal een deuntje mee in het vogelconcert om te laten horen waar ze zijn. Zo hopen ze dat er een vrouwtje op af komt. De pimpelmezen hebben de drie nestkastjes in bezit genomen. Dit tot ongenoegen van de koolmezen die er ook een optie op hadden. Nog steeds gluren deze naar binnen bij de pimpels maar vliegen weg zodra de hoofdbewoner verschijnt. Er wordt heel wat nestmateriaal naar binnen geslept. Soms zoveel dat de ingang totaal verstopt raakt. De vogelvoedselbak is inmiddels gesloten, nu mogen ze zelf aan het werk om voer te vergaren. We hebben nog net gezien hoe alle vogels anders aan het eten zijn. De meesjes pikken een zaadje en tikken het op een vaste tak open. De groening vermaakt het met zijn brede snavel en de duif schrokt alles in zijn krop. Mevrouw specht is het er niet echt mee eens dat de vetbollen verdwenen zijn. Dat fastfood vond zij toch wel heel makkelijk. Nu moet zij zelf weer aan het timmeren. Meneer fazant holt nog steeds over de akker. Hij lijkt vergeten dat hij ook goed kan vliegen. Of misschien heeft hij last van vliegschaamte? Soms doet hij een wedstrijd met de hazen, maar dat zijn de echte marathonslopers. Als we op een zonnige dag even in de tuin zitten krijgen we een vliegshow te zien. Twee buizerds cirkelen boven ons hoofd en als ze weer weg zijn komt er ook nog even een valk in beeld. Welke kunnen we niet goed waarnemen. Weer binnen vliegt de blauwe kiekendief door de voortuin. Ook die is weer terug van weggeweest. Dan zit er plotseling een vreemde vogel op de heg. Het blijkt een bejjijster te zijn. Heel bijzonder, lang geleden dat we die gezien hebben. Ze zijn op de trek en op de akker zitten er nog meer. Deze kwam zich persoonlijk even aan ons vertonen. Die kunnen we nu toevoegen aan ons lijstje, dat inmiddels al 31 vogelsoorten bevat die we in onze tuin hebben gespot. We hoeven er de deur niet voor uit, vanuit onze luxe 'kijkhut' thuis zien we alles zo maar voorbijkomen. (Hennie de Gans-Wiggermans)

Inleveren kopij

S.v.p. vóór maandag 22 mei inleveren. Mail het via bovenstaande knop.

Aanmelden krant

Nieuwe lezers? Ja, graag!
Meld je aan via bovenstaande knop.

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u pieterbuursterkrant@xs4all.nl toe aan uw adresboek.

