



Pieterbuurster Dorpskrant

27 mei 2023 - Jaargang 3 - No. 26

Goedemorgen {{voornaam}}!

Volgende week is het alweer de eerste dag van de zesde maand van het jaar: juni, ook wel de zomermaand genoemd. De astronomische zomer start wisselend op 20 of 21 juni. Dit jaar dus op woensdag 21 juni. Deze dag staat de zon aan het hoogste punt van het halfjaar en beleven wij de langste dag van het jaar. Deze zomerzonnende werd van oudsher groots gevierd en is nog steeds een groot feestje in met name de Scandinavische landen. Mijn tip is om je midzomernachtfeest in Nederland toch vooral in de buurt van Pieterburen te vieren, want het blijft bij ons een half uur langer licht dan aan de andere kant van het Pieterpad! Een week later, op woensdag 28 juni, bent u van harte welkom bij de jaarlijkse dorpsborrel en barbecue. Inloop en borrel starten om 17 uur op het terras van het Dorpshuis. Juli de zevende maand in het jaar, wordt ook wel hooimaand of vakantiemaand genoemd. Een bijzonderheid van die maand is, dat het midden van het jaar in die maand ligt. De dag 1 juli behoort namelijk tot de eerste helft van het jaar en de dag 2 juli behoort tot de tweede helft van het jaar. De achtste maand augustus is alweer de laatste maand van de meteorologische zomer en staat vooral bekend als de oogstmaand. En dat willen wij ook graag. Hebben jullie nog leuke wetenswaardigheden gehoord of hebben jullie nieuws voor de volgende krant? Wij oogsten graag jullie bijdragen. Jullie hebben nog ruim de tijd om iets te schrijven, te tekenen of te schilderen, te plakken of te fotograferen, want wij houden een korte zomerpaauze. De volgende editie van de dorpskrant verschijnt op zaterdag 26 augustus. Fijne zomer gewenst! (Annelies Borchert).



ZONDAG
4 juni 15u. Auke Martin Korthuis
boekpresentatie en muzikale omlijsting

MAANDAG
12+26 juni 10u. Koffietijd

DINSDAG
27 juni 12u. Warm eten
wekelijks 19.30u. Yoga

WOENSDAG
28 juni 18u. Dorpsborrel en BBQ

DONDERDAG
wekelijks 9u. Waddenwichter

Deze krant bijdragen van Annette, Auke Martin, Hennie, Ieke, Leopold, Annelies en Catrien.

De krant is het beste leesbaar in de webversie

Prikbord



Het prikbord is een rubriek die ruimte biedt voor het plaatsen van post-its en advertenties in deze digitale krant. De dorpskrant wordt maandelijks verspreid naar meer dan 200 abonnees uit de buurt.

Voor iedereen die iets wil vragen, iets wil doen, iets wil ruilen, iets zoekt, iets wil kopen of verkopen, enz., enz.

[Post-its kun je via deze link insturen](#)



Post-it: ZELFBOUW FLIPPERKAST
Ik was begonnen om een eenvoudige flipperkast te bouwen maar door tijdgebrek kan ik hem niet afmaken. Je kan er wel op flipperen, maar er zijn nog allerlei speeltjes die ik erin had willen bouwen zodat er lichtjes en geluid uit de kast komen. Die zitten in een doos erbij. Zelf bedenken hoe je het gaat gebruiken. Prijs voor alles 50 euro.
[U kunt hier reageren. Leopold Wijdeveld](#)

Post-it: GROENE MUTS VERLOREN

Kort geleden heb ik ergens rond de Oudedijk mijn gloednieuwe groene carhart muts verloren. Heeft iemand deze gevonden? Wil je me dat dan even laten weten? Dank.
Groet, Ieke (06) 1089 6849

Theo Poelma winnaar

Theo Poelma heeft dit jaar de wisseltrofee van de bijlartclub *Dicht Bie Diek* gewonnen. Op de foto zien we hoe Theo het beeld krijgt van de wedstrijdleider Piet Witteveen. Rienk Dijkstra heeft de foto gemaakt.

De bijlartclub *Dicht Bie Diek* speelt wekelijks op donderdagavond in het Dorpshuis. Het nieuwe seizoen start begin september.



Zingen op Maandag

Het zangkoor *Zingen op Maandag* heeft begin mei de laatste repetities van het verenigingsjaar 2022-2023 gehouden. De zangers en zangeressen sloten de avond na afloop gezamenlijk af met een hapje en een drankje. Op de foto zien we Jeljer Vlieg en Rita Vegter, omringd door de koorleden. Rita bedankte juist de dirigent voor zijn enthousiaste begeleiding en zijn speelse muzieklessen tijdens het seizoen.

Ben je benieuwd of dit eigentijdse zangkoor iets voor jou is? Kom na de zomer vrijblijvend langs en zing een keertje mee!



Hernieuwde kennismaking met ...

Oudedijk 7

Als je bij het huis van Ieke Kater (1974) staat, kijk je over de velden naar Pieterburen. Vier jaar geleden kwam ze hier wonen, en ze was bang dat ze hier misschien zou verpieteren. Maar er komen hier zoveel mensen langs. Op de fiets, maar ook de mensen die de proloog van het Pieterpad lopen. De route geeft op dit punt enige verwarring, de mensen reageren daar allemaal verschillend op. Het is net een sketch waar je dan naar kijkt. Nee, het is hier zeker niet saai.



Dan heeft ze het alleen maar over de mensen. Er is ook een kolonie puttertjes, er was een lepelaar, en heel veel vulpen verzamelen zich hier in het naseizoen, om met z'n allen op trek te gaan. En aan de achterkant van het huis een 'wilde' tuin met hoog gras, een wandelpad erdoorheen gemaakt. Ieke woonde 25 jaar geleden in Beijum, waar ook haar zoon Fliere werd geboren. 'Ik liep op een dag met Fliere in de buggy naar de bieb om een boek van Nijntje te halen. Ik kwam langs vechtende mensen, die ook een ijzerzaag in de hand hadden. Toen dacht ik: ik wil hier weg. Flieres vader en ik zijn toen gaan zoeken in Noord-Groningen. Dat was handig voor mijn werk, destijds nog bij de jeugdgevangenis het Poortje. Borg & Wierden heeft ons toen een lijst met vrije huurhuizen gegeven en zo kwamen we in Westernieland terecht.' Nog later leerde ze iemand kennen die in Pieterburen woonde, en verhuisde ze naar dit dorp. Toen die relatie vier jaar geleden eindigde, kwam ze op de Oudedijk wonen.

Ze is net drie dagen in de week aan haar nieuwe baan, nieuw als praktijkondersteuner bij verschillende huisartsen in Groningen en twee basisscholen. 'Ik ben daar de praktijkondersteuner voor alle jeugdverragen en help kinderen en jongeren en hun ouders met waar ze tegenaan lopen, of zoek een passende hulpverlening.' De twee andere dagen heeft ze haar eigen praktijk als paardencoach. Of eigenlijk is het anders. 'Ik geeft ACT (Acceptance Commitment) met behulp van paardencoaching. Ik coach kinderen, jongeren en volwassenen samen met mijn paard Binck. Hij is mijn collega. Binck is gewoon een paard, dat is zijn methode en die vul ik aan met ACT. Ik help mensen psychologisch flexibeler te worden, het leert je bijvoorbeeld om al die stemmetjes in je hoofd te verdragen.' Altijd al wilde Ieke een paard hebben, maar het kwam er nooit van. 'Toen Anna zwanger was van Storm verzorgde ik haar paard. Ik las op een dag een verhaal van een man die op zijn 58ste zijn eerste paard had gekocht. En toen dacht ik: het kan nog. Viak voor mijn veertigste heb ik Binck gekocht. Binck en ik zijn een 'match made in heaven'. Het is een heel lief en grappig paard, en een hele goeie collega.' Ze is heel bewust op zoek gegaan naar een HBO+-opleiding voor paardencoaching omdat er vaak nogal zweverig over wordt gedaan. 'Een paard is geen spiegel voor ons, hij laat je zien wat er werkelijk aan de hand is. Een paard wil altijd harmonie. Het is een kuddedier en die zorgen de hele dag voor harmonie, het heeft geen belang bij ge-eikel tussen mensen of paarden in zijn kudde.'

En dan is er nog een baan die zomaar op haar pad kwam. 'Ik help Elke Koster met de flessenlammetjes, ik doe de 5 uur avondshift. Dat is het allerleukste baantje dat ik ooit gehad heb.' En zo is het ook met Pieterburen, dat zij een echt dorp noemt, met de voor- en nadelen van leven en laten leven. 'Het is hier ook heerlijk paardrijden, je weet wie wie is. Ik woon nu al 25 jaar in deze omgeving en ik heb nooit een betere plek kunnen bedenken waar het mooier is. Behalve in februari als het bijvoorbeeld drie weken achter elkaar heel hard waait.'
(Ieke Kater/Catrien Seite)

Oproep 'Huisenestafette': Wie is de volgende die meedoet met de (hernieuwde) kennismaking? Wij plaatsen graag ook jouw verhaal met foto van huis/bewoners.

Tips voor trips en activiteiten

Boekpresentatie Auke Martin Korthuis
"Van psalmen en gezangen naar goddeloze liedjes"



Auke Martin Korthuis, boekpresentatie
Zondag 4 juni, aanvang 15 uur.
Inloop vanaf 14.30 uur, gratis entree
Dorpshuis, Hoofdstraat 105 te Pieterburen

Boekpresentatie: 4 juni
Zondagmiddag 4 juni presenteert Auke Martin Korthuis zijn boek, getiteld 'Van psalmen en gezangen naar goddeloze liedjes'. De titel komt van zijn moeder. Toen hij als jong ventje zijn moeder enthousiast vertelde dat hij gevraagd was om in een bandje te gaan zingen, schudde zij meewarig haar hoofd en sprak de woorden: 'Van psalmen en gezaangen naar goddeloze laidjes!'

Kortheuvertelt in zijn boek over markante gebeurtenissen, die hij als schrijver/muzikant tot nu toe heeft meegemaakt. Verhalen van bijzondere ontmoetingen, hilarische anekdotes tijdens optredens, vervelende stakingen; alles komt voorbij. De middag wordt muzikaal omlijst. Het boek is vanzelfsprekend ook te koop. Desgewenst kunt u hem laten signeren. (Auke Martin Korthuis)

Dorpsborrel en BBQ
Woensdag 28 juni, aanvang 17 uur,
Dorpshuis, Hoofdstraat 105 te Pieterburen,

Dorpsborrel en BBQ, 28 juni
Dorpshuis Pieterburen sluit het seizoen af op woensdag 28 juni met een gezellige dorpsborrel en lekkere barbecue. Iedereen is welkom!

Vriendelijk verzoek om je vooraf aan te melden bij Rita, T (06) 2856 0343 of [via de mail](mailto:via.de.van@pieterburen.nl). Er wordt vis en vlees geleverd. Wil je het s.v.p. doorgeven als je vegetarisch wilt eten?

Live Music in het Dorpshuis
Na de zomer treden op de eerste zondag van oktober en november twee bijzondere bands op. Inloop vanaf 14.30 uur en de muziek start om 15 uur.

- **Törf**, Grunneger folk, zondag 1 oktober
- **Starling Days**, sfeervolle luisterliedjes, zondag 5 november

[U kunt nu al kaarten bestellen. De opbrengst gaat volledig naar de bands. Volg deze link.](#)



Te doen in Toen, juni

Op zondag 10 juni geeft Angelika Lukas om 15 uur een rondwandeling door Domies Toen langs eetbare planten en bloemen.

Wat velen niet weten, is dat in Domies Toen ook vele eetbare planten staan. Bekende zijn daslook, zevenblad en brandnetel. Maar er zijn er meer, zoals natuurlijk de bekende tuinkruiden, maar ook minder bekende zoals huonijdsdrif, kleine veldkers of look-zonder-look. Ook vele bloemen zijn eetbaar zoals viooltjes, Oost-Indische kers en rozen als kleurige toevoeging of garnering.

Er zijn ook heel wat (niet wilde) sierplanten en bloemen die eetbaar zijn en die misschien niet in uw eigen tuin staan. De meeste daarvan zult u echter niet in een botanische tuin als Domies Toen vinden.

Angelika, ze doet haar naam eer aan, kookt in haar huiskamerrestaurant veel met wilde kruiden en bloemen uit haar tuin [Engelworte](#)l en vertelt daar graag over. (Annette Broekhuizen). De rondleiding is gratis, de entree voor de tuin is €3 p.p., kinderen tot 16 jaar en vrienden van Domies Toen gratis. Na afloop serveert [Bertje Jens](#), het vegetarisch tuintcafé vlakbij de ingang van de tuin, hapjes en drankjes gemaakt van bloemen en planten.

Bijgaande foto, Jan Jaap Boehlé, stijve ogentrootst

Zaterdag 10 juni, 15 uur, rondwandeling Angelika Lukas
Za. 17 en zo. 18 juni, Landelijk Open Tuinenweekend
Georganiseerd door de vereniging van tuinliefhebbers Groei en Bloei.
Domies Toen is dit weekend gratis toegankelijk.

Thuis (26)



Eindelijk, daar is hij dan: de zon. Na alle regen, donkere en winderige dagen is het heerlijk om die te zien. In de vroege ochtend dansen de zonnestralen al over de ribbels van het land voor ons. Er is hard gewerkt op dat land. Gemest, geploegd, geëgd, gecultiveerd, en nog een keer erover en dan gezaaid. Het zal niet de juiste volgorde zijn maar wel veel werk waar je als buitenstaander geen idee van hebt. Nu ligt de akker te wachten op de dingen die komen gaan en wij ook. Elk jaar is het weer verrassend wat ons uitzicht gaat worden.

Een ekster doet nog even een berg en dal wandeling over de richels. De blauwe kiekendief scheert dagelijks over het land op zoek naar prooi. Wat een machtige vogels zijn dat hopen. Zwaluwen scheren langs de slootkant op zoek naar insecten en klei voor hun nesten. De tochen zijn met elkaar een marathon aan het houden over het gemaaide grasland en vervolgens over het bewerkte land een hip-stap-sprong wedstrijd over meerdere richels tegelijk. Meeuwen moedigen hen meevliegend en luid schreeuwend aan. Ook op de weg wordt een wedstrijd gereden. Honderden wielrenners zien niks van alles wat ik zie. Wel hebben ze elkaar net als de meeuwen heel veel te vertellen. Schreeuwend naar elkaar zijn ze bezig met hun kilometers. De nestkasten bij huis zijn inmiddels bewoond en weer verlaten. In één zitten nog pimpelmeesjes en aan het drukke vliegen is te zien dat er jongen in zitten. Ondertussen wordt er rond het huis en in de tuin flink gefloten. De merels doen hun best elkaar te overstemmen en ook de lijster gooit zijn deuntjes in het gewoel. De tijtjaf probeert mee te doen maar verder als zijn eigen naam komt hij niet. De duiven koeren hun melancholieke tweetonige roekoe wijsjes. Dan opeens een heel vreemd geluid. Een schaterende lach klinkt keer op keer. Een groene specht wil laten horen dat hij al dat gefluit lachwekkend vindt. De andere vogels worden er even stil van. Dan gaan ze extra hard hun best doen. De fitis, de zwartkop, het roodborstje en de vink jubelen mee. Waar krijg je zo'n gratis vogelfestival. Waar je niet voor weg hoeft, maar alleen de tuin in.

Dan begint het plotseling te sneeuwen. De kersenbloesem dwarrelt naar beneden en bedekt alles met een wit laagje. Ook op het bloeiende fluitenkruid, oftewel Hollands kant. Vlinders, bijeen en hommels doen zich tegoed aan de nectar van de vergeet-mij-nietjes en de oelievaarsbek. De meidoorn, de blauwe regen en de sering van de vergeet-mij-nietjes en de riddersdrif kleurt gezellig mee. De lucht is bezwangerd van al die bloesemgeuren. Kortom de lente is nu echt gekomen. We gaan op weg naar de zomer. Wat valt er thuis toch veel te zien als je goed kijkt. (Hennie de Gans-Wiggemans)

Inleveren kopij

S.v.p. vóór maandag 21 augustus inleveren.
Mail het via bovenstaande knop.

Aanmelden krant

Nieuwe lezers? Ja, graag!
Meld je aan via bovenstaande knop.

